

VENSTRE BENET

RAMSØ FOLKEDANSERFORENING
& SPILLEMANDSLAUG



Nr. 2

September 2017

30. Årgang



Indhold:

Fra bestyrelsens bord	side 3	Da 6-turen fik sit navn	side 10
Kassereren meddeler	side 4	Legestue d. 7. oktober	side 12
Lilletåen - Det muntre hjørne	side 6	Høng Kursus	side 13
Laugsposten	side 7	Min harmonika	side 14
Besøg fra USA og Canada	side 8	Åbent hus i august	side 15

Redaktion:

Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Tlf.: 5929 1177.

Bestyrelsen:

Formand:

Hans Peter Hansen
hansfolkedans@gmail.com
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

Næstformand:

Anette Larsen
anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 2681 2638

Kasserer:

Gustav Gustavsen
kasserer@spillemandslaug.dk
Tlf.: 2251 1648

Ketty Rasmussen.
Tlf.: 46190908

Klaus Klim
Tlf.: 4050 7546

Poul Møller
Tlf.: 5614 1123

Erik Nielsen
Tlf.: 3074 7342

Danseleder:

Helle Larsen
danseleder@spillemandslaug.dk

Web master:

Gustav Gustavsen
webmaster@spillemandslaug.dk

Mærkedage:



B. & U.:

27. sep.	Naia	6 år
3. nov	Frida	6 år



Voksne:

10. juni	Inga Vikjær	75 år
13. juli	Oluf Holm	75 år
19. okt.	Marianne H Mortensen	75 år
16. sep.	Ketty Rasmussen	70 år
07. sep.	Marianne Svensson	65 år

VenstreBenet udgives af

Køge Folkedansforening og Spillemandslaug.

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk

Forsidebillede: Åbent hus d. 15. aug.

Fra bestyrelsens bord



Sommeren er slut!

Var der nogle, der opdagede den?

Jeg tror, den faldt på en mandag!

For øvrigt, især for de erhvervs aktive, så er fordelene ved kun at holde 2 ugers sommerferie, at man ikke kan have 3 uger med regn i ferien.

Men ellers har det jo været en fantastisk sommer spille/dansmæssigt

En af sommerens helt store begivenheder var foreningsturen til Vedersø. En fantastisk tur! Selv vejret havde Klaus sørget for, det var så godt, at det var badevejr (for de seje). Der var masser af god musik og dans, både fra egne og Ringkøbing's rækker. Og ikke mindst god mad. Stor ros til Klaus for turen

Og så har der været landsstævnet i Stevns/Køge, ikke så mange deltagere (ca. 800), men et landsstævne med rigtig mange gode musik og danse arrangementer (f.eks. danse Marathon), og med rigtig god stemning på stævnet. Et imponerende program.

Dansens dag i Nyvang var godt besøgt af regionens medlemmer. Michael havde støvsøgt regionen for spillemænd. Stævnet kolliderede desværre med et andet stævne i Roskilde.

Ellers har lauget spillet blandt andet til spillemandsstævnet i Roskilde, til Kulsvier fest og selvfølgelig til landsstævnet. Godt, at der er stor aktivitet.

Vi har haft 2 gange åbent hus i sommer, begge gange med fuldt hus - dejligt.

Jeg glæder mig til den kommende sæson, glæder mig til at se folk igen og til forhåbentlig nye medlemmer, som vil være med til at skabe en tirsdagsaften om til en fest, Mit eget problem er!

Hvilke udfordringer kan man stilles over for på dansegulvet? Kan jeg huske noget overhovedet? Eller har sommeren været for lang!

Jeg ved, at vi kan glæde os til en spændende og fantastisk sæson. En skøn danseleder og nogle fantastiske spillemænd, der trofast dukker op og sørger for, at vi har noget skøn musik at danse til.

Vi starter børnehold op igen i år og håber på, at der kommer mange dejlige børn. Anne Mette har gjort en stor indsats for at skaffe nye medlemmer. Vi ser gerne en hel masse børn, så er der nogle, som kender nogle, så få dem endelig ledt forbi Sognegården hver tirsdag - bedsteforældre må meget gerne komme med deres børnebørn ☺, og deltage sammen med børnene.

Vi har Spillemandslegestue den 7. oktober en aften masser af musik/ dans. Jeg håber, at der er mange af foreningens medlemmer, der vil støtte op om projektet. Der bliver brug for alle.

Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer og nu er klar til at give den gas på dansegulvet.

SÅ VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON!

Hans

Kassereren meddeler



Kontingenter i 2017/2018

Kontingenterne i Ramsø Folkedanserforening & Spillemandsdragt er for den sæson, vi nu har taget hul på fastsat til:

Dansere – voksne:	800 kr.
Dansere – B&U:	375 kr.
Spillemand:	550 kr.
Passiv medlemmer inkl. LDF:	400 kr.
Passive medlemmer:	250 kr.
Kombination:	
Danser/spillemand	1.080 kr.

Alle aktive dansere bliver indmeldt i Folkedans Danmark, som landsforeningen nu hedder. Kontingentet til FD er indeholdt i ovenstående kontingenter.

Kontingentet for medlemmer, der i en anden forening er tilmeldt FD, kan nedsættes med kontingentet til FD.

Passive medlemmer kan vælge om der ønskes medlemskab af FD eller ikke.

Passivt medlemskab udløser:

- Adgang til fælles arrangementer
- Medlemsbladet Venstrebenet

Betaling

Det letteste er at indbetale kontingentet via sin netbank.
I netbanken har man to muligheder – *betaling af regning* eller *kontooverførsel*.

Betaling af regninger – (giroindbetaling)

Man vælger først **korttype +01**.

I sidste felt i kodelinien angives gironummer **177 5545**.
Under meddelelser angives navn og adresse – *nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år, samt telefon*.

Kontooverførsel

I modtagerens konto indtastes
Reg, nr.: **1551** og konto nr.: **177 5545**
Under meddelelser angives navn og adresse
– nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år, samt telefon.

Mobile Pay

Indbetaling til 2251 1648

Du kan også bare komme ud i køkkenet med pengene på en almindelig danseaften.

Kontingentet bedes indbetalt senest d. 15. oktober 2017.

Husk: Oplys navn og adresse ved indbetaling.

Nye medlemmer bedes herudover oplyse **fødselsdato og år**, samt **telefonnummer** og eventuel **mail-adresse**.

E-mail adresse på medlemslisten

Nogen gange kan det være rart, at kunne formidle fælles meddelelser via nettet i stedet for via telefonen.

Vi vil derfor gerne i forbindelse med indbetalingen af kontingent have oplyst husstandens/jeres e-mail-adresse.

Adressen vil så blive indsat på medlemsfortegnelsen.

Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at oplyse adressen.



Kassereren

Lilletaen



Vi starter et børnehold op igen i år.
Vi håber, at der kommer nye børn til, og de "gamle" bliver.
Husk, at det er sjovt om tirsdagen, og det giver mulighed for at være med til B&U stævner i løbet af året sammen med andre børn og unge, der danser folkedans og har det sjovt.
Anne Mette er god til at give instruktioner til dansene og god til at få os alle til have det hyggeligt.

Ketty

Det muntre hjørne

En mand fra Texas var på besøg i Australien, da han første gang så en kænguru.
"Det må jeg nok sige - jeres græshopper er større end vores!"



Hvad er definitionen på en faldskærmsudspringer?
Det er en mand, der kravler ned fra et træ, som han ikke er kravlet op i!



-Tænk, jeg købte en ny bil, samme dag som min kone fødte!
-Tillykke, gamle dreng! Hvad blev det så?
-En metalblå Mazda!

Da charmetroiden startede i 1. klasse, tog han den kønneste pige i hånden og bad læreren om at få et vinduesbord til to!

-Hvordan føles det egentlig at være pil-skaldet, Kurt?

-Årh, det er såmænd okay, undtagen den årstid, hvor fluerne har kolde fødder.



Noget om kundskab

-Det er da i grunden mærkeligt, at æblet kommer fra kundskabens træ, når alle ved,



Den lille barske

To venner går forbi en galge.

A: "Hvad tror du, der ville blive af dig, hvis denne galge var i brug endnu?"

B: "Så ville jeg nok få lov til at gå alene hjem!"

LaugsPosten

Spillemandenes eget organ

Laugets kalender

Lørdag d. 7. oktober kl. 19.30-23.30

Legestue i Ramsø Hallen

Onsdag d. 25. oktober kl. 20.00-22.00

Kildegården i Roskilde

Lørdag d. 28. oktober 13.00-14.30

Gladsaxe Folkemusik Festival

Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus

Telefonvej 8, 2860 Søborg



Fortissimo vivacissimo
Kraftigt med meget liv
Variation i Den toppede



Nyt fra Helle – Så er vi forberedt til foreningsaftnerne

Kære alle

I år har jeg valgt danse fra Hardsyssel, danse fra Legestuehæftet, som er et blandings hæfte med flere egne i og Per og Pias hæfte 1, der er de indsamlede danse der i 60-70-80erne florerede som løbblade rundt i landet. De er taget med i nodebøgerne 358 bind 2, så de er ikke længere løsnoder. Derudover skal vi se på de danse, der skal bruges til Nordlek og vore "egne", som vi naturligvis altid danser (otte mands reel, Hjerter-to mv...), så vi er godt rustet til legestuerne og hvad, vi sådan lige for lyst og inspiration til.

OG... naturligvis skal der undervises i trin og rytmikker.... 😊

Jeg glæder mig til vi ses.

KI!

Helle

"fru Larsen" danselærerinde (husk at rulle på r'ret) 😊

Besøg fra USA og Canada

D. 20. juni var der udenlandsk besøg i Ramsø Folkedanserforening. Vi havde taget imod en opfordring til at vise et hold amerikanere, hvordan foreningslivet i Danmark kunne fungere, og samtidig ville de gerne opleve lidt folkløse.

Vi satte os for at få dem til at opleve det som en pakkeløsning hos os ved at give dem et arrangement, der svarer til vores festlige sæsonafslutninger med mad, musik og dans.



Da holdet på 12 personer ankom, blev de budt velkommen med musik fra Spillemandslauget, der i dagens anledning var samlet i et 16-mands orkester.



De udenlandske gæster startede med at klappe fra tone 2, og det gav lidt ekstra til orkestret, der spillede *viva-cissimo* (se side 7).

Så blev alle fordelt ved bordene, så danskere og udlændinge blev blandet, og spisningen kunne begynde.

Der var dækket en festlig og flot buffet, som gæsterne højlydt beundrede. Ved bordene kunne vi fortælle om maden, der bl.a. bestod af typiske danske retter som frikadeller og bøffer, men også flere specialiteter var at finde på bordet. Det gav stof til mange hyggelige og sjove bemærkninger fra og til gæsterne.

Jeg sad selv ved et bord, hvor to meget interesserede damer fra hhv. New York og Anchorage i Canada ville vide mere om foreninger og folkløse i Danmark, så der var rigeligt at tale om.



Efter maden og afrydningen var det tid til dans. Der blev naturligvis både danset, grinet og smilet, når gæsterne skulle have instruktion i de for dem svære trin; men under Helles kyndige ledelse blev det hele afviklet med iver og godt humør.



Senere på aftenen var det gæster-nes tur til at vise os nogle danse. Det var danse, der stammede fra Balticum og Irland. Ledelsen var her overgivet til gruppens leder, en nordmand, der var bosat i Amerika.

Det var nu ikke en hr. Hvem som helst. Han havde stået for koreografien ved åbningsceremonien ved vinterolympiade i Lillehammer 1994!

Der blev også tid til en lille dragtop-visning, hvor Katrine og Klaus stod model og med Helle og Lis som påklædersker.

Da klokken blev hen ad 23, var det tid at tage afsked ved at synge "Skuld gammel venskab rejn forgo"/"Auld lang syne", hvor alle kunne synge med på hvert sit sprog.



Det var svært for gæsterne at sige farvel, da de mente, at de havde haft alle tiders oplevelse og sagtens kunne fortsætte. Selv den yngste gæst, en kinesisk pige, som ikke havde haft megen lyst til at komme med fra begyndelsen, ville gerne fortsætte.



Jeg tror, at vi i foreningen fik sat en god oplevelse i albummet hos de 12 gæster.



Gunnar

Da seksturen fik sit navn

(fortsat fra sidste nummer)

En morsingbo i København, tænkte Seksturen, ja, hvorfor ikke? Jyder og gråspurve kan man jo finde alle vegne. Men Seksturen var nu alligevel blevet ked af, at den var blevet drillet med, at den ikke havde noget navn.



Støvet havde dårligt lagt sig før, Seksturen kunne høre lyden af træsko, der dårligt kunne komme frem fordi, de faldt over hinanden. Det var Molbo Sekstur. Seksturen kendte den og syntes godt om Molbo Sekstur, der altid var glad og ofte havde en festlig afsluttende bemærkning. Molbo Sekstur blev godt nok gjort til grin blandt de andre seksture, fordi den havde gået de fleste klasser om. Den havde således ikke kun været 2-, 3-, 4- og 5-tur, men tillige halvtredje-, halvfjerde- og halvfemtetur; men trods det var den lykkelig. "Hvor skal du hen?" spurgte Molbo Sekstur. "Til Seksturenes Sommer Seminar," svarede Seksturen. "Det skal jeg også," sagde Molbo Sekstur og havde nær trådt i et par trioler. "Ups," sagde den, "lad os tage af sted sammen." Og snart dansede de begge lystigt af sted.

Da det nærmede sig aften, blev de enige om at holde hvil "I et hjørne i en gammel kro", som lå ved vejen. De trippede indenfor og bestemte sig straks for at få deres livret, som var "Klapsalver garneret med tobaksrøg og lystige tilråb" og der til "Tre små sorte".

Pludselig siger Seksturen: "Er det ikke Polsk Sekstur, der står og spiller op derovre?" "Jo, for det er ham, der ejer kroen," siger Molbo Sekstur, "det har lige stået i sladderbladet "Svans og glans", at denne charmer har købt kroen. Der stod også, at han snart skal giftes med Polka Sekstur; men det har hun også længe sunget for." "Sig mig engang", siger Seksturen, "hvorfor bliver den kaldt Polsk Sekstur?" "Jo," trallede Molbo Sekstur lystigt, "det er fordi, at Polka Sekstur ikke er den første kæreste, han har haft og levet på polsk med; men det ser ud som om, at det nu synger på sidste vers.

Den ene tone tog den anden, og snart flød melodier lystigt i den lille kro. Indimellem gik døren op til det røgfyldte lokale, og ny gæster dansede og hoppede indenfor.

Pludselig gik døren op, og ind kom Den runde Sekstur sejlene med slæbende fødder.

Den runde Sekstur var ikke blevet mindre med årene og pustede og stønnede. "Jeg synes nu, at den vil blive flot, hvis den ikke slæbte så-

dan med fødderne," sagde Seksturen. "Ja," svarede Molbo Sekstur, "men det har Lette Hans også fortalt den mange gange." Lette Hans var en lille enspænder, der tit kom med udsagn og bemærkninger i "Svans og Glans", blandt andet at ordentlige seksture selvfølgelig havde et navn. Det vidste Molbo Sekstur, men ville ikke gøre Sekstur ked af det med den udtalelse, nu hvor Godnatvalsens blev spillet.

Og faktisk var der intriger nok i den lille kro, for tidligere på aftenen var Hamborg Sekstur troppet op for at se, om han kunne lokke et par kærlige toner ud af sin tro følgesvend, som var Den runde Sekstur.

Hamborg Sekstur var af tysk afstamning - deraf navnet, og man hørte det også tydeligt på dens umotiverede skrål, appeller og vilde armbevægelser. Nu havde den slået sig ned på egnen og bejlede til Den runde Sekstur. Mange syntes nu nok, at Hamborg Sekstur burde dæmpes lidt; men det kunne Alsinger Sekstur nok finde råd for i "Svans og Glans".

Alsinger Sekstur var af den gamle skole, hvor alt foregik i et adstadigt tempo. Den havde lige siden 1864 følt sig underkuet og ville gøre alt for at sætte Hamborg Sekstur på plads, blev det hvisket i krogene; men der var ingen, der var vilde med at synge med på den melodi på denne glade aften. Molbo Sekstur var ikke sikker på, at dette var grunden til denne intrige, nok nærmere at Hamborg Sekstur engang på et inspirationskursus i stemmetræning havde sagt: "Hænderne op, bukserne ned eller røven ud af vinduet!" i et overkådt øjeblik, hvilket absolut ikke havde stemt Alsinger Sekstur bedre.

Efter nattens fest og klang skulle alle seksturene af sted til Seksturenes Sommer Seminar næste morgen. Nogle var glade og sang, mens andre var sure og kom med bemærkninger i den skarpe tone til Seksturen, der ikke havde noget navn. Seksturen gik derfor og hang noget med opføringen, og Molbo Sekstur sparkede i jorden med sine store træsko af bare medlidenhed.

Mens de alle gik i flok, mødte de den fiffige og svingende Vester Herred Sekstur. "Nå, må man slutte sig til selskabet?" sprudlede den lystigt og gav Seksturen et klap. "Du er nok ny i flokken. Hæng ikke sådan med næbbet. Du duer også til noget!" "Tror du?" sagde Seksturen. "Ja, selvfølgelig. Dit budskab er lige så vigtigt som de andres. Bare tro på det og vær så ellers klar, når Seksturenes Sommer Seminar starter i aften, og det skulle vi gerne nå, så vi må hellere skynde os af sted."

299 179 141 142 238 483 312 642
255 69 69 79

(fortsættes i næste nummer)



Ramsø

Legestue i Ramsø



Ramsø

Lørdag d. 7. oktober 2017

Så er der igen mulighed for en svingom!

**ADRESSE: Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19,
4621 Gadstrup**

**Ramsø Spillemandslaug og venner leverer musikken
Helle Larsen leder dansen**

**Vi serverer kaffe og kage
øl og vand kan købes i baren**

Vi starter kl. 19.30

Medbring danseglæde og godt humør

Entre: kr. 80,-.

Vi glæder os til at se jer alle igen!

Venlig hilsen

**Ramsø Folkedansereforening og Spillemandslaug
Følg med på www.spillemandslaug.dk**

Eller ring tlf.: 3083 2195

Høng Kursus 18-20/8 2017

Jeg har lige været på Høng Kursus, der afholdes på Høng Landbrugsskole. Vi var i alt 20 spillemænd på kurset, og ikke mindre end 12 spillemænd var fra Lauget, så vi havde en fest sammen med de øvrige kursister. Anne-Mette var vores kursusleder, og hun og Peter gjorde et flot stykke arbejde.

Bjarne Grue var instruktør, og det gjorde han godt. Han øste af sin erfaring og dygtighed, og vi fik nogle melodier, som jeg håber også finder vej til Laugets repertoire.

Men ak, vi manglede danserne i år. Høng kurset har altid bestået af et kursus for dansere og et kursus for spillemænd. Desværre var der ikke dansere nok, der havde tilmeldt sig, så DF havde besluttet at aflyse dansernes del.

Det er mit håb, at dansekurset "genopstår" under én eller anden form, idet jeg føler, at vores musik og dansen hører sammen, og normalt plejer skolen at summe af liv og en masse mennesker, der har det fint sammen og hver for sig

Jeg glæder mig til næste år.

Gustav



Harmonikasang

"Sakset" fra "Harmonikaspilleren" november 2016

1. Jeg syn's, det er skræk'ligt, som tiden nu iler;
og hør, hvor det suser med biler.
Slet intet mer' som i ungdommens dage;
Så mere og mere - må jeg nu beklage.
*Men en del af de ting - som jeg ikke mer' ka',
Det ka' min harmonika.*

2. Ja, som Paverotti - der kunne jeg synge;
Men nu kan jeg dårlig nok nynne.
Harmonika'n er bare rynke på rynke;
snart ligner jeg den - men hvorfor sku' jeg klynke?
*Men en del af de ting - som jeg ikke mer' ka',
Det ka' min harmonika.*

3. Se, det med at huske - det er mig en plage;
først hen til komod'n, så tilbage,
men jeg glemmer vejen - og stønner: "For fanden!
På det punkt - der ligner vi ikke hinanden."
*Men en del af de ting - som jeg ikke mer' ka',
Det ka' min harmonika.*

4. Det sker, at en pige og jeg krydser veje;
åh tænk - hvad vi to kunne lege.
Men jeg taber det, som man kalder fornuften
og tror, at hun griner, hvis jeg mister luften.
*Men en del af de ting - som jeg ikke mer' ka',
Det ka' min harmonika.*

5. Se, jeg har kendt piger, og de var så kønne;
og tro mig - jeg vækkede drømme,
for jeg gjorde kur - dengang jeg havde kroppen;
og spillede op - imens jeg var på toppen.
*Men en del af de ting - som jeg ikke mer' ka',
Det ka' min harmonika.*

Tekst og musik af P Howard



Åbent hus

En spillemands tanker før og ved et "Åbent hus".

Så er det august måned igen, og igen skal der være åbent hus i Ramsø, som der har været i over 30 år. Jeg sidder og tænker på forskellige ting inden dagen. Mon vi får tilsendt repertoire i god tid? I dag er det lørdag, og det foregår på tirsdag. Det skal jo helst komme senest mandag, hvis der er nogle numre, der er nye eller skal øves op. Nå, det plejer jo at gå, når først musikken spiller.

Mon der kommer nogen? I maj måneds åbent hus var der just ikke overrendt; men der plejer jo at være flere i august. Det er nok fordi, danserne gerne vil i gang igen efter en lang sommer uden dans! Nå nej, mange har jo danset en hel del, siden vi afsluttede sæsonen. Jeg spillede da i Hundested i juni og i Køge ved havnen i juli. Der var nu ikke så mange dansere de to steder; men i Køge var der da mange tilskuere. Og så var der dans og spil i Nyvang i begyndelsen af august. Der var mange dansere, men ikke så mange tilskuere.

Nu er vi mødt op og på plads. Vi spillemænd er der jo i god tid, og foreløbig er der flere spillemænd end dansere, så alt er som det plejer at være.

Nu blev klokken 19.30, og vi starter med en rheinländer, og sel gulvet er fyldt med dansere. Hans kan byde velkommen, og dansen går lystigt resten af aftenen.

Gunnar



Navn:

Arrangementer

Hver tirsdag

Børnedans i Snoldelev Sognegård kl. 17.45-19.30

Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00

Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)

Spillemandslauget

øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00

Tirsdag d. 5. september

Vi starter igen i Snoldelev Sognegård kl. 18.00

Onsdag d. 13. september

Lauget starter sæsonen i Snoldelev Sognegård kl. 19.00

Tirsdag d. 3. oktober

Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Lørdag d. 7. oktober

Legestue i Ramsø Hallen kl. 19.30-23.30

Onsdag d. 25. oktober

Lauget spiller på Kildegården i Roskilde kl. 20.00-22.00

Lørdag d. 28. oktober

Lauget spiller ved Gladsaxe Folkemusik Festival kl. 13.30-14.30

Tirsdag d. 7. november

Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Tirsdag d. 12. december

Juleafslutning i Snoldelev Sognegård kl. 19.00

Tirsdag d. 9. januar 2018

Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Deadline for næste nummer: 20. november

Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

**Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 5. december**